



Valentijnsmenu

L a a t o n s p r o o s t e n o p h e t l e v e n

met bubbels, die een feestelijk dansje uitvoeren op je tong.

I k k i j k g r a a g n a a r j e g e z i c h t

wanneer ik je zie genieten van de coquille, baconmarmelade en bospeencrème
in een vurige tango met gepofte zoete paprika.

E n i k h o u m i j n g l a s g e h e v e n

met de Scroppino, die als een frisse vloedgolf je mond zal verkoelen.

F o n k e l e n d i n k a a r s e n l i c h t

net als jouw ogen wanneer ik je hapjes Canard a l'Orange voer.
Of kies je voor de granaatappelrisotto met romige geitenkaas, beetjes van
blozende bietjes en honing?

D e z e a v o n d w i l ' k j e g e v e n :

de oeroude zoete verleiding van het wentelteefje met gemarineerde aardbei.

E t e n , w i j n e n d i t g e d i c h t

want door de smaken van het dessert; passionele chocolade lava-cake met
zachte sabayon en gezouten karamelijs, kun je al proeven wat ik voor je voel.
De eerste letters van dit menu onderstrepen dat extra. *Happy Valentine!*

